

„Ben Alçak Sesli Arabulucuyum“

Röportaj Nevfel Cumart, Almanlar ve Müslümanlar arasında arabuluculuk yapmayı kendi yaşam görevi olarak görüyor. Oberfranken Vakfı'nda vermiş olduğu kültür ödülüyle şimdi bunu takdir ediyor

İslam diniyle ilgili etkinliklerinizde edindiğiniz deneyimler nelerdir?

İslam hakkında büyük bir bilgisizlik söz konusu. Fakat bu bilgisizlik kişilerin İslam hakkında fikir yürütmesine engel olmuyor. Ve bu ne yazık ki genellikle klişeler ve önyargılar olarak kendini gösteriyor. Genel ortamda 11. Eylül 2001'den sonra bir buzlanma oldu. Sadece dünya politikasında değil, burada Almanya'da da. Yapmış olduğum etkinliklerde bunu fark ediyorum.

Hangi klişeler ortaya çıkmakta?

Bu bağlamda gerçekten oldukça geniş bir yelpaze söz konusu. İslamın genelde şiddet uygulayan ve saldırgan bir din olarak algılanmasından başlıyor ve şu şekilde zirveye ulaşıyor: Örneğin Münih'te bir dinleyicinin tişörtünde „Muhammed bir sübyancıydı” yazmaktaydı. Bazısı gizlice, bazısı şaşırtıcı şekilde olan bu tür tepkilerin anlatımıyla bir gazete sayfasını tamamen doldurmak mümkün. İslam konusunda konferanslar vermek üzere yola çıkan müslüman bir konuşmacının vurdumduymaz olması gerekir. Bazen kendimi prangaya vurulmuş gibi hissediyorum. Ve bazen de aldığım konferans ücreti acı parasını karşılıyorum!

Klişelere karşı nasıl davranıyorsunuz?

Ben hiç sakinliğimi ve nazikliğimi bozmuyorum ve dinleyicileri bilgilendirmeye çalışıyorum. Bu tür klişelerin bir kısmı anlaşılması zor korkularla da birarada olduğu için, bu her zaman kolay olmuyor. Bu korkuların bir çoğu İslama karşı varolan bilgisizlikten kaynaklanmakta olup, hiç bir akılcı temele dayanmamaktadır. Örneğin Hristiyanlık ve İslam arasındaki benzerliklerin Hristiyanlık ve Yahudilik arasındaki benzerliklerden daha fazla olduğunu anlattığımda, çoğu şaşkınlığa düşmektedir. Bazıları da Müslümanların sayısından korkmaktadır, halbuki 3,3 milyon Müslümanın Almanya nüfusunun sadece % 4 ünü oluşturduğunun bilincinde değiller.

Başörtüsü ve türbanın da bu tür korkuların oluşmasına neden olduğunu söyleyebilir miyiz?

Evet, doğru. İslam bayanların başörtüsü veya camiler nedeniyle genelde Yahudilikten daha

fazla göze çarpmaktadır. Bunun dışında İslam dini 11. Eylül'den sonra terörle ilişkili olarak görülmekte ve genel suçlamaya tabi tutulmaktadır. Bu bağlamda Orta Doğu da olumsuz bir imajla süslenmektedir.

Bu Müslümanları bütün suçlardan aklamadığınız anlamına mı geliyor?

Yapmış olduğum etkinliklerde kendi eleştirilerimi dile getirmeye hemen hemen hiç fırsat bulamıyorum. Çoğunlukla dinleyicilerden gelen kaba klişe ve önyargıları düzeltmekle uğraşıyorum. Bir çoğu İslam köktendinciliğini İslam diniyle aynı kefeye koyuyor ve bunun İslam dininin içindeki bir çok akımdan sadece biri olduğunu gözardı ediyor. İlimli akımlar hiç algılanmamaktadır. Müslüman köktendincileri ise kendilerini çok verimli bir şekilde teşhir ediyorlar. İşte bunlar tam sokak gösterilerinde yumruklarını sallayarak haberlerde

izlediğimiz kişilerdir.

Almanlara İslamı anlatmak, bana çok uzun ve yorucu bir yolmuş gibi geliyor. Bu doğru. Fakat bu benim tüm kalbimle yerine getirmeye çalıştığım bir yaşam görevi. Yalnızca özgeçmişimle adı geçen önyargıları, söz gelimi anne sütüyle emdim ve bunlara karşı nasıl davranacağımı biliyorum. Önyargılara sadece bilgilendirme yoluyla karşı koyulabileceğini düşünüyorum. Bu nedenle hiç bir zaman kışkırtıcı değilim ve çeşitli boyutları ortaya koyan bir görüntü sunuyorum, daha çok alçak

sesli bir arabulucuyum. Oberfranken Vakfı'nın kültür ödülü gibi bir ödül

almam, yaptığım çalışmaların para değerini aşan takdiri anlamına gelmektedir.

Peki Müslümanlara tavsiyeniz nedir?

Almanların alınganlığı için anlayış ve Almanca bilgisi benim görüşüme göre önyargılara karşı koymak ve barış içinde birlikte yaşamak için en önemli iki araçtır. Bu anlayış müslümanların camilerine, bazen oluğu gibi, „Fatih Camii” yerine başka bir ad vermeleriyle başlamaktadır. Bu aslında sadece istenmeyen, gereksiz saldırganlığı körüklemektedir. İkinci olarak ve benim görüşüme göre temel araç dildir. Dil, katılımı sağlayan bir anahtardır ve yokluğunda bireyin topluma gerçekten uyum sağlaması hiç bir zaman mümkün değildir.

Gelecekle ilgili gelişmeler hakkında görüşünüz nedir?

Burada 3,3 milyon müslümanın yaşıyor olması panik sebebi değildir. Bu „İslam”ın korkulacak öcü olarak gösterilmesine yol açmamalıdır. Tabii ki bazı cami derneklerinde ideolojik propagandalar yapılmaktadır, tabii ki yapıcı diyalog yanlısı olmayan „kuzu postunda kurtlar” vardır. Fakat bunlar azınlıktadır. Müslümanların çoğunluğu burada sakince, barış içinde yaşamak istemektedir. Onlar kültürel miraslarını korumak istemektedirler. Almanya'nın geçen kırk senelik tarihini, „misafir işçilerin” katkılarını gereğince takdir etmeden yazmak mümkün değildir. Ve onların çoğunluğu müslümandır.

Röportaj sorularını Petra Breuning sormuştur

Kişisel Bilgiler

Meslek Eğitimi Nevfel Cumart 1964 yılında Lingenfeld'de doğdu. Lise eğitiminden sonra marangoz olarak meslek eğitimini tamamlamıştır. 1986'da Türkoloji, Arap Filolojisi ve İslam Bilimleri öğrenimi gördüğü Bamberg'e taşınmıştır.

Meslek Cumart serbest yazar, çevirmen ve gazeteci olarak Bamberg yakınlarındaki Stegaarach'ta yaşamaktadır.

